

LAPPEIO 1ST HIGH SCHOOL OF NAOUSSA



Welcome to our school!

In the photo on the right you can see the 20th century historical, stone building of our school complex. There was an annex built later on.



About our school

Lappeio High School played an essential role in the economic and educational history of our town.

It was built in 1922 with the contribution of Georgios and Konstantinos Lappas who donated a substantial amount of money.



About our school

About 250 students attend our school and our teaching staff consists of 30 teachers.

Students with learning difficulties attend special inclusion classes.

Lessons start at 8.15 am and finish at 2.05 pm

The school facilities include:



Computer Lab

In our school there is a computer lab where we learn how to use a computer and create our own computer programs.



Chemistry lab

In this lab, we do experiments relevant to our chemistry and physics lessons.



The gym

In the gym we play different sports (basketball, football, volleyball, badminton e.t.c.) during the P.E lesson.



Library

During our breaks we can go to the library and read interesting books or do research about a school project.



The school canteen

There is also a school canteen for a snack or drink during the breaks.

Lessons start at 8.15 and finish at 2.05 so we don't have lunch at school.



Extracurricular Activities

Besides our school subjects, we are encouraged by our teachers to participate in a number of after school activities when we discover our self, skills and talents.



**Η φωνή των εφήβων**
Περιοδική έκδοση του Λυκείου 1^{ου} Γυμνασίου Νέουουσι
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 Έτος 2014-2015 Αρ. Φύλλου:1

ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Χριστούγεννα! Μεγάλη γιορτή για όλους τους χριστιανούς! Για τους περισσότερους, η πιο θαυμάσια εποχή του χρόνου! Γιατί τις μικρές, χριστουγεννιάτικες δέντρα, κάρτες, στολισμένοι και φωταγωγημένοι δρόμοι και πλατείες, παιχνίδια και δώρα, οικογενειακή θαλάσσια, ασταχιστά φαγητά και υπέροχα γλυκά και φυσικά ο Άγιος Βασίλης, αυτός ο μεγαλόπαιπτος με την άσπρη γενειάδα που σύμφωνα με την παράδοση θα μας φέρει τα δώρα! Εκτός όμως από όλα αυτά, τα Χριστούγεννα είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε τη συμπαράσταση και την αγάπη μας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και το πιο μικρό δώρο είναι σημαντικό όταν δίνεται με αγάπη!

Καλό Χριστούγεννα!
ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΗΣ, Γ

ΤΟ ΠΙΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΝΩΝ

ΘΟΣΑ ΕΝ ΉΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ
ΣΕΙΣ ΕΣΤΙΣ ΕΝΟΣ ΕΙΣ ΘΕΟΥΣ
ΕΝ ΉΛΥΘΕΣΤΟΙΣ ΕΉΘΟΣΙΣ

Στον όρνο αυτό συμπυκνώνεται με απενομαστικό τρόπο αυτό που λέμε πνεύμα των Χριστουγέννων.

Δάξτε στον ύμνο θεό, βασιλιά και αμύνα λαχάρτα των ανθρώπων για το σωστό της ερήνης, αλλά και αμύνα της δικαιοσύνης, καλοσύνης, φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους.

Δυστυχώς όμως αυτό που βλέπουμε γύρω μας κάθε έλλη παρό μας πείθει ότι τα Άγια του όρνου έγιναν πραγματικότητα. Η ερήνη δίνεται συνεχώς πλήρηματα και εκπομπήματα άνθρωποι βυθίζονται καθημερινά στη δυστυχία. Η αοφεία και η περιφρόνηση για κάθε ηθική και πνευματική αξία κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η ανθρωπιά και η ανθρωπική επικοινωνία, δίνουν αοφεία και περισσότερο τη θέση τους στον ευδομισμο και τον ατομισμο που ενδύκονται με μανία για καταπόληση υλικών αγαθών που τόσο επιδέξια μας υπατάλλει ο

καπιταλισμός των διαφημιστών, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση...

Ας ευχθούμε, τα ετήσια Χριστούγεννα, εκτός από ευκαιρία για γιορτή, ξεκούραση, φαγητό και δώρα, να είναι αφορμή για αοφεία και προσημασμά και ίωση, η αρχή για ένα νέο ξεκίνημα.

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται Χριστούγεννα! Όλοι προετοιμάζονται για τη Γέννηση του Χριστού. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τις ήμελες αυτές τα δικά της ξεχωριστά έθιμα, μισρά από τα οποία έχουν ξεχωρίσει με τα χρόνια. Διαλέξαμε λοιπόν μερικά από αυτά για να σας τα παρουσιάσουμε. Στις παρακάτω τις Μικροδονίες, της Ελλάδας και της Θεσσαλίας βρισκόμαστε το έθιμο των μεταμφιέσεων.

Οι μεταμφιεσμένοι Αγιοντα Μυρόντα, Ρογκάτα ή Ρογκάτορα, φέρνουν τα δώρα ζώου ή σπαζόνια με σπαστά, γινόντα στο σπίτι του χωριού, τραγουδούν και μαζεύουν δώρα. Το έθιμο αυτό φαίνεται πως έχει σχέση με τους κακάντζαρους που κρυφίζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο λαός πίστευε ότι οι κακάντζαροι είναι πραγματικά στην όλη διαμονική πλάσμα. Σ' όλημε με πολλούς λαοφύλους, είναι σπύνη του τρανιόδη θωύ Πάνα ή των Σαπύρων. Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα θύα, τότε που τα κρέατά είναι «καθάρτα», βρισκόταν την ευκαιρία να αοφίνονταν τον κόσμο. Μπαίνουν στο σπίτι από τις καμινάδες, κάνουν ζευγές, κυνηγούν τα παιδιά. Ο μεγαλύτερος φόλος τους είναι ο αοισμός, γιατί, αν βραχούν με αοισιά, αοφνίζονται.



Extracurricular Activities

We can participate:

- In the school orchestra and choir
- In the school newspaper
- In programs about :
 - Environmental issues,
 - Health and diet,
 - Career orientation etc
- In school plays
- In European programs like Comenius and e-Twinning



Thank you!!!



η αρχόντισσα των ορέων
ωραίων



η ομορφιά του βουνού
συγκεντρωμένη σε μία πόλη

